

Ane Marie Nielsen & Hans Rasmussen

Oldeforældre

Ane Marie Nielsen blev født den 27. februar 1862 i landsbyen Hiest (Hæst), Trige sogn. Efter traditionen blev hun døbt hjemme i Hæst den 3. april og først den 8. juni fremstillet i Trige kirke. Hendes far hed Anders Nielsson, født 4. august 1830 i Mälby, Sverrig. Moderen hed Ane Andersdatter, født som uægte barn i Skødstrup 21. november 1837. Hendes forældre blev senere gift og hun blev dermed den ældste af flere søskende.

Hans Rasmussen blev født i landsbyen Taastrup i Feldballe sogn den 4. marts 1848, døbt i Feldballe kirke den 20. april. Hans far hed Rasmus Laursen og var den lokale murermester. Moderen hed Mette Kirstine Pedersdatter, og stammede fra Rodskov i Hornslet. Hans var nummer 4 ud af en børneflokk på 8.

Omkring 1858 flytter hele familien til Skødstrup sogn, nærmere bestemt den lille bebyggelse "Segalt" lige nord for Skødstrup by. Hans bliver konfirmeret i Skødstrup kirke den 27. april 1862 og det ser ud at han bliver boende hjemme for at lære murerfaget. Først da han er i begyndelsen af tyverne har han et par korte ophold som tjenestekarl Århus. Ved folketællingen i 1880 er han tilbage hos faderen som udlært murer 30 år gammel og stadig ugift. Få år efter kommer storebror Laurs Peder, også murer, med sin familie tilbage til Segalt. Det er vanskeligt at sige, om der er opstået uenighed i familien, eller om det skyldes økonomiske problemer, men forældrene bliver ikke forsørget af børnene som det ellers var skik, men kommer på fattiggården. Her bor de begge indtil deres død.



I 1880 var Ane Marie Nielsen tjenestepige hos Niels Jensen på gården Aastruplund og meget kunne tyde på at hun og Hans har mødt hinanden på det tidspunkt. De blev i hvert fald viede i Todbjerg kirke den 22. maj 1888 hvorefter de slog sig ned i Åstrup, en landsby lidt sydvest for Skødstrup. Året efter den 2. august bliver deres første barn Anders Martin Rasmussen født. Nu er Åstrup et meget lille sted, så der har nok ikke været ret meget brug for en murer. Derfor flytter de i 1891 til Elsted, hvor de flytter ind i matrikel 20 b. Her fødes i løbet af kort tid børnene Rasmus Lauritz, Peter Bach, Anthon Ejnar og Ane Christine. I de følgende folketællinger omtales skiftevis matrikel 20 c og d så de har nok ejet alle 3, da de ligger samlet ud til vejen i den sydlige ende af byen.

Her blev de boende i mange år hvor han passede sit murerfirma og hun hus og børn. Som årene gik, flyttede børnene hjemmefra og i en årrække gjorde Ane Marie rent henne på skolen. Det var måske en nødvendighed, for i 1916 havde han kun en skattepligtig indtægt på

400 kr. Hans var jo en del år ældre, så i 1921 får han alderdomsunderstøttelse af kommunen, mens hun stadig passede hjemmet. Alligevel var det hende der døde først nemlig den 19. august 1921. Hun ligger begravet på Elsted kirkegård.

Hans bor nu alene i hjemmet i Elsted, hvor han klarer sig i mange år for den aldersrente han stadig modtager. Men kræfterne slipper op i løbet af 1920'erne og ved folketællingen i 1930 kan man se at hjemmet i Elsted solgt og han selv flyttet ind hos sin ældste søn Anders Martin og dennes familie i den nyopførte villa i Vågøgade 18.

På det tidspunkt er pladsen i Vågøgade ved at være meget trang, og som det var skik dengang, måtte Hans, trods sin høje alder, flytte ind hos en af de andre sønner. Peter var nemlig, efter nogle år i Gl. Ry, med sin familie flyttet til Langstrup i Voldby sogn lidt nordvest for Grenå og det var her Hans flyttede ind i slutningen af 1930. Midt på sommeren 1932 blev han ramt af sygdom og blev indlagt på amtssygehuset i Grenå. Her døde han den 29. juni 1932 - 84 år gammel. Han blev begravet den 3. juli 1932 i familiegravstedet på Elsted kirkegård.

Som noget temmelig sjældent, eksisterer Ane Marie og Hans' hus tilsyneladende endnu. På et dias, som far tog ca. 1970, ses det lille rødmaledede hus, og slår man op i Google Earth under Elsted Byevej nr. 21 – 25, er det tydeligvis de samme huse.

